

Dierbare dharma-vrienden en -vriendinnen en geïnteresseerden,

Het is alweer zeven jaar geleden dat The Dagpo Educational Fund is opgericht. We hebben intussen vele donateurs mogen begroeten. Het lijkt ons nu zinvol en belangrijk om duidelijkheid te scheppen omtrent het doel en het functioneren van de twee organisaties die beiden voor het behoud van de Dagpo tradities werken: Entraide Franco-Tibetain (EFT) en The Dagpo Educational Fund (TDEF). We hebben daarom de overeenkomst en verschillen van beide organisaties op een rijtje gezet.

## **OVEREENKOMST**

Zowel Entraide Franco-Tibetaine als The Dagpo Educational Fund werken voor het behoud van het Tibetaans boeddhisme in het algemeen en specifiek voor het behoud van de tradities van Dagpo Dratsang, de kloosteruniversiteit van Dagpo Shedrub Ling.

Vanuit boeddhistisch oogpunt krijgen de donateurs van beide stichtingen de mogelijkheid een connectie te maken met de tradities van Dagpo Dratsang, wat gezien de wet van oorzaak en gevolg op kortere of langere termijn zijn vruchten zal dragen.

## **VERSCHILLEN**

### **Entraide Franco Tibetaine**

EFT is opgericht in 1987 op initiatief van vele Franse leerlingen van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee. Deze stichting zamelt geld in dat onmiddellijk (of op relatief korte termijn) ter beschikking wordt gesteld om daar waar nodig te helpen. De geboden hulp kan eenmalig zijn wanneer er iemand is die directe hulp behoeft, maar ook meermalig bijvoorbeeld om projecten die door EFT zijn gestart en waarvoor ze de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen te continueren.

Hulp wordt voornamelijk geboden aan:

- o Het Dagpo Dratsang en zijn monniken, voor de dagelijkse levensbehoefte.
- o De Thosam Ling school, verbonden aan Dagpo Dratsang
- o Het hospice in Mundgod, Zuid India, opgericht voor de opvang en verzorging van oudere Tibetanen.
- o De monniken van het Dagpo Dratsang die in het Drepung Gomang Monastery (Zuid India) verblijven.

### **The Dagpo Educational Fund**

TDEF is opgericht op verzoek van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee in 2007 en zetelt in Nederland.

**Het hoofddoel van deze stichting is het waarborgen van het voortbestaan van de tradities van Dagpo Dratsang op lange en zeer lange termijn.**

Het uitgangspunt is dat een kapitaalfonds later de mogelijkheid geeft, ook wanneer er bijvoorbeeld minder middelen binnenkomen, de tradities te blijven ondersteunen. Daarom wordt met behulp van donaties een substantieel kapitaal bijeengebracht. Daarbij geldt dat hoe groter het kapitaal hoe meer opbrengst. Hoe meer opbrengst, hoe beter men de tradities in de toekomst kan blijven ondersteunen ook in het geval de donaties afnemen.

Het kapitaal mag groeien tot een stamkapitaal waarvan de hoogte is vastgesteld in overleg met de Belastingdienst. Wanneer het stamkapitaal is bereikt zal de volledige renteopbrengst gebruikt worden om projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen te steunen.

Zolang het stamkapitaal nog niet is bereikt wordt jaarlijks het wettelijk verplichte bedrag geschonken aan een of meerdere projecten. Indien het voor een project gewenst is, kan er ook meer worden geschonken.

De projecten worden in overleg door het bestuur gekozen. Alle projecten hebben gemeen dat ze direct of indirect bijdragen aan het voortbestaan van de tradities van het klooster 'Dagpo Shedrub Ling' ofwel Dagpo Dratsang dat in 1460 in Tibet is gesticht door de grote leraar Je Lodrö Tenpa op verzoek van Je Tsongkhapa..

Projecten zijn bijvoorbeeld:

- o Scholen in India en Tibet die de Tibetaanse taal en cultuur onderwijzen.
- o Projecten van het Dagpo Dratsang die op de eerste plaats het voortbestaan op de langere termijn voor ogen hebben zoals het aankopen van grond voor het bouwen van een studie- en retraitecentrum voor leken zowel als kloosterlingen die zich oprecht willen wijden aan het bestuderen en beoefenen van het boeddhisme.

Er is nog steeds de hoop dat we op een dag bij kunnen dragen aan de wederopbouw van het Dagpo Dratsang in Tibet, maar ook aan de kleinere kloosters aldaar Dougkar en Bamtchö. Het was altijd de gewoonte dat deze laatste twee kloosters hun leerlingen naar Dagpo Dratsang stuurden om daar filosofie te studeren. In een omtrek van 500 kilometer was er geen ander klooster dan Dagpo Dratsang waar men volgens de traditie van Je Tsongkhapa kon studeren en dat zo geroemd werd vanwege zijn studieniveau en discipline.

Wij hopen dat deze brief bijdraagt aan een beter begrip van het werk van onze stichting en de overwegingen die daarbij een rol spelen. Wij hebben u vooral duidelijk willen maken dat de twee stichtingen hetzelfde doel dienen, maar dat op een andere manier doen. Onze diepgevoelde wens is dat deze gezamenlijke inspanningen ertoe leiden dat nog heel lang heel veel mensen in staat zijn in contact te komen met de kostbare en zeldzame tradities van Dagpo Dratsang die bijdragen aan het welzijn van alle wezens.

Mocht u nog vragen hebben aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groeten

Namens het bestuur van TDEF

Eerwaarde Dagpo Rinpochee (voorzitter)